

TOSCANA – LIGURIEN



Från: 06.10.2025

Till: 12.10.2025

Måndag – Söndag

7 dagar

Hotel Casarole Le Terre Rose / 7-9.10.2025

Ett familjeägt hotell beläget bara 5 minuter med bil från San Gimignano och är omgärdat av en bedårande vacker park. Tack vara familjen Niccolini har detta typiska landställe omvandlats till en pärla med toskansk gästfrihet som vi får ta del av. Vi inkvarteras i dubbelrum alt. enkelrum med alla bekvämligheter. I rummen finns wi-fi, TV, luftkonditionering, bad/dusch m.m.

Vi äter gemensam middag på hotellet.

Grand Hotel Villa Balbi / 9-12.10.2025

Detta fyrstjärniga hotell ligger centralt i Sestri Levante nära till stranden. Hotellet har drygt 100 rum i

två intilliggande byggnader. I rummen finns wi-fi, minibar/kylskåp, TV, förvaringsbox m.m.

Middagarna på egen hand.

Upplev mera!

Cinque Terre – *frivillig tågutflykt på egen hand, heldag.*

Cinque Terre, är en drygt tio kilometer lång kuststräcka på Levantes riviera som består av de fem små medeltida byarna Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola och Riomaggiore. Byarna som blivit väldigt populära och som är ett måste att besöka vid en vistelse i området är otillgängliga och har ingen bilväg, så idag går turen med tåg. **Dessa byar är inte lätta att besöka i grupp, därför åker vi gemensamt till den sydligaste, Rio Maggiore, därifrån var och på egen hand kan välja att fortsätta upptäcktsfärden till fler orter innan man tar tåget tillbaka till Sestri Levante.**

Det är ett svindlande vackert och dramatiskt landskap. Byarna är byggda på branta klippor mot havet. De pastellfärgade små husen klänger sig fast och erbjuder spektakulära vyer. I områden runt byarna odlas det bland annat oliver, vindruvor och citrusfrukter på små terrasser, avskilda från varandra med små stenmurar.

Pris 50 € för tågbiljetterna. Boka dessa i samband med bokningen.

OBS! Det är många som besöker detta område dagligen, varning för trängsel i och utanför tågen.

**Resans pris
från Österbotten**

1890 € / person

från Helsingfors

1795 € / person

Enkelrumstillägg 320 €

I priset ingår

- Finnairs reguljärflyg och flygskatter
- Incheckat bagage 23 kg + handbagage 8 kg
- Logi i delat dubbelrum
- 6 frukost, 3 middag
- Båtutflykt till Portofino
- Lokalguide i Florens och Siena
- Vinprovning
- Bussresa i luftkonditionerad turistbuss

I priset från Österbotten ingår anslutningsbussen till Vasa flygfält tur-retur.

Tilläggspris

- Utflykt till Cinque Terre

I priset ingår inte

- Måltidsdrycker
- Eventuella övriga inträden
- Reseförsäkring

Bra att veta

- Giltigt pass eller identitetskort behövs
- Se över ditt försäkringsskydd
- Valuta under resan är EURO
- Förbehåll för ändringar i flygtider samt programmets ordningsföljd i Italien

Dagsprogram

Dag 1

Hemorten – Bologna

Kl. 14.00 avgår Finnairs reguljärflyg från Vasa, vidare från Helsingfors kl. 16.30.

Kl. 18.35 ankomst Guglielmo Marconi flygplats utanför Bologna. Här möter bussen för en kort transfer till närbeläget hotell. Gemensam middag.

Dag 2

Bologna – Florens – San Gimignano

Vi börjar vår resa i Italien med att förflytta oss från Emilia-Romagna till Toscana. Vi kör längs solens motorväg och når Florens på drygt en timme.

Ingen resa i Toscana är komplett utan ett besök i konstens Florens. Vid floden Arno, bland gröna kullar och knotiga olivträd, ligger den medeltida stadskärnan med palats och kyrkor, museer och butiker. Tillsammans med en svenskspråkig lokalguide upplever vi Toscanas huvudstad och ser Davidsstatyn på Piazza Michelangelo, den magnifika domen Santa Maria del Fiore, bron Ponte Vecchio från 1300-talet som kantas av guldsmedsaffärer, och mycket mer. Efter rundvandringen får vi tid för egna upptäckter, shopping eller kanske en Caffè corretto och en bit Castagnaccio.

Vi skall bo två nätter på toscanskt sätt på landsbygden utanför San Gimignano.

Middag på hotellet och vi avslutar dagen i en gemytlig atmosfär.

Dag 3

San Gimignano & Siena

I den välbevarade gamla staden San Gimignano med sina murar och 13 kvarvarande torn får vi tid att strosa på egen hand, och kanske stanna till på något trevligt café eller en vinbar – staden är nämligen känd för sina fina viner. Staden är också känd för sin goda glass, glassbaren Gelateria di

Piazza mitt i staden har flera år i rad utsetts till att göra världens bästa glass.

På eftermiddagen fortsätter vi till Siena med det berömda solfjäderformade torget Piazza del Compo. Runtom det vackra torget finns många av stadens sevärdheter. Bland annat ser vi Duomo, som med sin romersk-gotiska utformning räknas som en av de mest praktfulla katedralerna i Italien. Gemensam middag på hotellet.

Dag 4

San Gimignano – Pisa – Sestri Levante

Efter frukosten lämnar vi Toscana för denna gång. Efter ett par timmars resa når vi Pisa, där vi stannar för att besöka mirakelplatsen med det världsberömda lutande tornet, Campanilen. Här finns även Domen och Baptisteriet, där vi kan ha turen att få uppleva hur vaktmästaren demonstrerar den otroliga akustiken med sin ordlösa sång. Tid ges för att vandra runt och kanske passa på att njuta av lunch på någon av restaurangerna i de gamla gränderna. I grupp besöker vi inte någon av byggnaderna, men för den intresserade visar reseledaren var man köpa biljetter och gå vidare på egen hand.

Vidare till Sestri Levante, här bor vi bekvämt i tre nätter på det anrika Grand Hotel Villa Balbi, mitt i hjärtat av den lilla staden som är belägen på en udde med smala gränder, omgiven av hav på två sidor. I Sestri Levante ingår inga middagar i resans pris, men restaurangutbudet är stort.

Dag 5-6

Cinque Terre eller lediga dagar i Sestri Levante.

För dem som vill uppleva Cinque Terre erbjuds tur på egen hand med tåg. Vi promenerar gemensamt från hotellet till tågstationen i Sestri Levante (ca 1 km).

Cinque Terre, är en drygt tio kilometer lång kuststräcka på Levantes Riviera som består av de fem små medeltida byarna Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola och Riomaggiore. Byarna som blivit väldigt populära och som är ett måste att besöka vid en vistelse i området är otillgängliga och har ingen bilväg, så idag går turen med tåg. **Dessa byar är inte lätta att besöka i grupp, därför åker vi gemensamt till den sydligaste, Rio Maggiore, därifrån var och på egen hand kan välja att fortsätta upptäcktsfärden till fler orter innan man tar tåget tillbaka till Sestri Levante.**

Det är ett svindlande vackert och dramatiskt landskap. Byarna är byggda på branta klippor mot havet. De pastellfärgade små husen klänger sig fast och erbjuder spektakulära vyer. I områden runt byarna odlas det bland annat oliver, vindruvor och citrusfrukter på små terrasser, avskilda från varandra med små stenmurar.

OBS! Det är många som besöker Cinque Terre dagligen, varning för trängsel i och utanför tågen.

Dag 7

Sestri Levante – Portofino – Hemorten

Resans sista höjdpunkt blir Portofino, den pittoreska fiskebyn som blivit en av de absolut mest exklusiva små hamnstäderna i Italien. Klättrandes upp för bergsväggarna från havet ser den lilla staden nästan ut som tagen ur en sagobok och anses vara en av de vackraste i hela Italien. På de skogsbeklädda kullarna ligger några av de mest påkostade sommarhusen och i hamnen kan man se lyxyachter i miljonklassen.

Portofino har länge varit en semesterort för kända människor, både Truman och Capote satt här och skrev på sina verk. Den har varit ett tillhåll för stjärnor som Greta Garbo, Clark Gable och Rex Harrison. Det var även här som Richard Burton friade till Elisabeth Taylor. Idag är det kanske inte lika lätt att få syn på kändisarna men de finns där och hyr gärna en villa uppe på höjden för semestern.

Vidare mot Milano Malpensa flygplats, körtid cirka tre timmar. Kl. 19.05 avgår Finnairs flyg, ankomst till Helsingfors kl. 23.05. Kl. 00.05 avgår anslutningsflyget till Vasa, ankomst kl. 01.05. (Dag 8)

Resan som ger dig "La dolce vita" – det ljuva livet, Italien när det är om bäst! Flyg med Finnair tur-retur, Oravais Trafiks buss på plats.

Många räknar Toscana till ett av de vackraste landskapen i Italien. Chianti-vinerna liksom det toscanska köket är världsberömt. På vår resa kommer vi att få uppleva mycket av det som gjort Toscana så uppskattat. Vi besöker klassiska städer och platser som Pisa, Florens och San Gimignano och får njuta av de gröna kullarna med vinodlingar, olivlundar och vacker natur.

"...Själv går jag i Ligurien på Medelhavets strand, det blåser från Sahara och rymden står i brand..."
diktade Evert Taube i Himlajord. Det var också här Alfred Nobel, valde att framleva sina sista dagar. Ligurien, Italiens norra kust, har alltid haft en säregen lockelse på oss nordbor. Här i det mäktiga kustlandskapet förenas mat, vin, historia och stränder till en lockande helhet.

