

MAINAU & MAGGIORESJÖN



Platser kvar: Fråga efter tilläggsplatser!

Från: 05.04.2023

Till: 11.04.2023

Onsdag – Tisdag

7 dagar

Grand Hotel Bregenz (2 nätter i Bregenz)

Milan Speranza Hotel (4 nätter i Stresa)

Resans pris

från Österbotten

1670 € / person

från Helsingfors

1580 € / person

Enkelrumstillägg 295 €

I priset ingår

- Finnairs reguljärflyg och flygskatter
- Logi i dubbelrum
- 6 frukost, 6 middag, 1 lunch
- Vinprovning
- Utflykt till Mainau och Isola Bella
- Bussresa i luftkonditionerad turistbuss
- Reseledarens tjänster

I priset ingår inte

- Måltidsdrycker
- Vissa utflykter
- Ev. extra inträden
- Reseförsäkring

Bra att veta

- Giltigt pass eller EU-identitetskort behövs
- Valuta under hela resan är EURO
- Se över ditt försäkringsskydd

Dagsprogram

Dag 1

Hemorten – Bregenz

Kl. 05.50 avgår Finnairs reguljärflyg från Vasa, vidare från Helsingfors kl. 08.00. Kl. 09.35 ankomst till Münchens flygfält, där vi möts av vår buss och resan kan börja. Vår färd går delvis längs den vackra och intressanta "Romantiska vägen". Kantad av byar och städer med korsvirkeshus är vägen en långsträckt sevärdhet. Kända sevärdheter som till exempel Ludwig II:s sagoslott Neuschwanstein och vallfärdskyrkan i Wies kommer längs vår väg.

Dagens mål är staden Bregenz, på den österrikiska sidan av Bodensjöns stränder.

Middag på hotellet.

Dag 2

Mainau

Ett av resans huvudmål: Bernadottes blomsterö Mainau i Bodensjön. Mainau är en 45 hektar stor ö, belägen strax norr om Konstanz, en tysk stad på gränsen mot Schweiz. En underbar park, en mångsidig trädgårdsanläggning, omväxlande och överraskande. Här samsas storskalighetens överflöd med behagen i de små detaljerna. Och allt har stor chans att komma till besökarens medvetande, eftersom vi ägnar flera timmar åt besöket.

Blomsterarrangemang, den för våren unika tulpanängen, exotiska jätteträd, det vackra slottet; här finns mycket att beundra. Fjärilshuset är en annorlunda upplevelse. Missa inte orkidéhuset bakom kyrkan.

Ön och dess slott, uppfört på 1740-talet, tillhörde länge storhertigarna av Baden. Den ärvdes 1930 av Lennart Bernadotte. När han tog över ön var såväl parken som slottet förfallna på grund av bristande underhåll. Han inledde genast arbetet med att återställa Mainau till dess forna glans. Åren 1939-45 tvingades han och familjen på grund av det politiska läget i Tyskland att vistas i Sverige. Efter kriget fortsatte emellertid arbetet med att bygga upp Bodensjöområdets idag största turistattraktion.

Middag på hotellet.

Dag 3

Bregenz - Stresa

På vägen till Italien passerar vi lilleputtlandet Lichtenstein där vi gör ett stop i Vaduz. San Bernardino-passet tar oss över till Italien och Maggioresjön.

Vi bor fyra nätter på ett mycket centralt beläget medelklasshotell i den fashionabla semesterorten Stresa vid sjöns västra strand, gemensam middag alla kvällar.

Dag 4-6

Maggioresjön

Den majestätiskt vackra alpsjön Lago Maggiore bjuder på ett mildt klimat. Sjön har sin västliga del i regionen Piemonte, den östliga i Lombardiet och i norr tittar den in i Schweiz. Västsidan är den livligaste med många hotell och restauranger i orter som Arona och Pallanza. Stresa är sjöns metropol och har sett många kända filmstjärnor, artister, regenter och överklass som sina gäster.

Isola Bella

En dag ägnar vi åt en båtresa på sjön med de Borromeiska öarna som mål.

Vi gör ett längre stopp på ön Isola Bella, där vi får gott om tid att upptäcka det sevärda Palazzo Borromeo med några mycket speciella rum. Den fantastiska terrasserade trädgården är också väl värd en ordentlig rundvandring. Här går vi i fotspåren av många kända besökare som exempelvis Napoleon med fru.

Vi har gott om tid att uppleva vår egen ort och omgivningen runt sjön. Missa inte den vackra strandpromenaden och de små gränderna i de gamla kvarteren, med sina mysiga butiker och restauranger.

Dag 7

Stresa - Hemorten

Vi säger Arrivederci till Italien. Kl. 11.15 avgår Finnairs reguljärflyg avgår från Milano Malpensa, ankomst till Helsingfors kl. 15.15.

Kl. 16.05 avgår anslutningsflyget till Vasa, med ankomst kl. 17.05.

Följ med till vackra landskap kring alpernas sjöar och möt våren i underbara omgivningar! Blomsterprakt och kanske den vackraste av de norditalienska sjöarna.

Bernadottes blomsterö Mainau i Bodensjön.

Här bjuds vi på en magnifik blomsterprakt. Palmer och fjärilar, fontäner och underbara planteringar, slottet och kyrkan i sirlig barockstil – allt är en njutning för ögat!

Maggioresjön - helt magisk!

Vid Maggioresjön råder en magisk, lugn och helt speciell atmosfär. Anrika hotell och villor samsas med små, trevliga medeltidsbyar, mysiga fiskemiljöer, exotiska trädgårdar och vackra vyer. Vi bor i charmiga Stresa vid sjöns västra strand - med perfekt läge för att utforska vad sjön har att erbjuda!

