

ESTLAND - LÖKVÄGEN



Platser kvar: Avbokad!

Från: 29.08.2022

Till: 02.09.2022

Måndag – Fredag

5 dagar

Grand Hotel Viljandi / Viljandi

I centrala Viljandi hittar du Grand Hotel Viljandi som välkomnar dig till sina smakligt inredda hotellrum med klassisk värdighet. Rummen är i art déco-stil med gratis WiFi, minibar och tidstypiska möbler. På hotellet finns en restaurang, ett solarium, ett gym, olika bastur och en bubbelpool.

Hotel Sophia / Tartu

Hotel Sophia ligger i ett alltmer populärt område i Tartu, nära universitetet för vetenskap och teknik. Här har du direkt tillgång till det största shopping- och fritidscentret i södra Estland, Lõunakeskus. WiFi är gratis i hela hotellet. De moderna och rymliga rummen har luftkonditionering och en smart-tv med kabelkanaler. Alla har också skrivbord, kylskåp, värdeskåp och eget badrum. Restaurangen Fii serverar skandinaviska rätter med franska och asiatiska influenser. På morgonen står en härlig frukostbuffé framdukad i restaurangen. Hotellet är ca 3 km från centrum.

Meresuu Spa & Hotel / Narva-Jõesuu

Hotellet ligger i direkt närhet till Estlands vackraste och längsta sandstrand i Narva-Jõesuu. Fyrstjärnigt hotell med 109 rum, ett lekrum för småbarn, gym med proffsig idrottsutrustning, restaurangen Meloodia, baren Red Rose. I det högklassiga skönhets- och hälsocentret med ett brett

urval av behandlingar kan man ägna sig åt hälsa och vila. Vatten- och bastucentret med sju olika bastun har två helt nya vedeldade utomhusbastun.

Resans pris

från Österbotten:

595 € / person

från Helsingfors:

580 € / person

Enkelrumstillägg: 165 €

I priset ingår

- Båtresorna med Tallink t/r
- Logi i delat dubbelrum
- 4 frukost, 1 lunch, 2 middag
- Rundtur i Viljandi, Narva och Sillamäe
- Besök på Estlands nationalmuseum, Kostja lökgård, Alatskivi slott samt Pühtitsa kloster
- Bussresan i luftkonditionerad turistbuss
- Reseledarens tjänster

Tilläggspris

- Måltiderna ombord – boka på förhand och spara [se priserna här](#)

I priset ingår ej

- Övriga måltider
- Reseförsäkring

Reseledare i Estland

Lia Vahemets

Bra att veta

- Giltigt pass eller EU identitetskort behövs
- Valuta under resan är EURO
- Se över ditt försäkringsskydd

Dagsprogram

Dag 1

Hemorten – Viljandi

Oravais Trafiks buss samlar upp med start i Jakobstad nerresa via Nykarleby, Vasa och

Sydösterbotten.

Tallinks MS Megastar avgår från Helsingfors kl. 13.30, möjlighet till mat ombord. Vi ankommer till Tallinn kl. 15.30 där vi möter vår reseledare Lia Vahemets. Resan fortsätter till Viljandi som är landets sjätte största stad med cirka 17 000 invånare och centralort i Viljandimaa. Den är belägen 161 km söder om Tallinn. Logi på Grand Hotel Viljandi. Gemensam middag.

Dag 2

Viljandi – Tartu

Frukost på hotellet. I Viljandi gör vi en stadsrundtur delvis med buss och delvis till fots. Sedan fortsätter vi mot Tartu, som är Estlands äldsta och näst största stad, och kanske mest känd som universitetsstad.

I Tartu besöker vi Estlands nationalmuseum, som berättar om Estlands historia, kultur och konst. Den imponerande nya byggnaden har vunnit internationella priser och är ett måste under vårt besök. För de som vill, finns det möjlighet att besöka "Upp och ner"-huset (ingår ej i resans pris). Under Sovjetregimen var det förbjudet för utländska turister att övernatta i Tartu, men sedan självständigheten 1991 är det återigen tillåtet. Vi bor två nätter på Sophia Hotel i Tartu. Middag på hotellet.

Dag 3

Tartu – Alatskivi – Tartu

Frukost på hotellet, varefter vi beger oss av på vår resa längs Lökvägen. Under dagen får vi bl.a. uppleva balt-tyska kulturen i Alatskivi slott och lokal lökodling på Kostja lökgård (med lökpiroger och samovarte). En tidsresa via Sibulatee (Lökvägen) förde oss genom flera gamla byar från 1920-talet. Gammaltroende ortodoxa från Ryssland hade sökt sig en fristad och slagit sig ned vid västra stranden av Peipusjärven. Deras liv och leverne tog vi del av i Varnja hembygdsmuseum. Nutiden har trängt sig på även här, men äldre gammaltroende lever fortfarande ganska isolerat och livnär sig på odling av lök (Peipus sibul) och fiske. Gemensam lunch i Alatskivi.

Fritt program på kvällen i Tartu.

Gustaf II Adolf beslöt grunda Sveriges andra universitet i Dorpat 1632, som då låg i svenska Livland och universitetet fick samma privilegier som Uppsala universitet. Runt universitetet finns i dag en av Europas enhetligaste empirestäder. Husen kring Rådhusorget, det lutande huset som inrymmer ett konstmuseum, Universitetets huvudbyggnad, domkyrkoruinen på Domberget hör till det vi visas. Kännspakt för Tartu är floden Emajõgi som delar staden.

Dag 4

Tartu – Narva-Jõesuu

Frukost på hotellet. Längs mindre vägar och stundvis längs Peipsisjön fortsätter vi norrut till Kuremäe där vi besöker Pühtitsa kloster, ett av de trettiofem kloster som överlevde sovjettiden och Estlands enda ortodoxa kloster. Klostret är grundat 1891 på en sedan forntiden helgad plats, känd bl.a. för sin källa med vatten som sägs ha helande krafter.

Vi fortsätter vår resa till Sillamäe, som under Sovjetregimen var stängd för allmänheten visar prov på stalinistisk stadsplanering.

Sen lunch i Narva.

Narva, Estlands tredje största stad, är belägen i nordöstra hörnet av Estland vid ryska gränsen längs Narvaflodens mynning. Under barocktiden var staden en pärla vid Östersjön, men blev mer eller mindre lämnad i spillror efter de sovjetiska bombningarna 1944. Det är därför staden i dag domineras av sovjetisk arkitektur.

På estniska sidan av floden ligger Hermann-fästningen och på andra sidan, ryska sidan, ligger Ivangorod-fästningen i staden med samma namn. De bildar en arkitektonisk sammansättning som är unik i hela norra Europa. Just här, med slaget vid Narva, började det Stora Nordiska kriget år 1700.

Logi på Meresuu Spa & Hotel beläget i Narva-Jõesuu vid Finska viken. På kvällen har vi tid att njuta av hotellets badavdelning (öppet till kl. 22:00).

Dag 5

Narva-Jõesuu - Hemorten

Frukost. Tidig avfärd från hotellet och bussresa till Tallinn. Estlands nordliga kust mot Finska viken visar överraskande sevärdheter i form av vattenfall och branta strandpartier. Tallinks splitternya MS MyStar avgår kl. 13.30, möjlighet till mat ombord. Hemlandet når vi kl. 15.30 och styr mot hemknutarna.

Lökvägen, som lokalbefolkningen kallar ett område där ett antal etniska grupper och kulturer samsas. I Alatskivi herrgård, som är den vackraste nygotiska byggnaden i Baltikum, flätas historien om den balt-tyska adeln och livet för dess tjänare samman.

Peipusjön, som bildar gräns mellan Estland och Ryssland, är Europas till storleken fjärde största insjö där 44% hör till Estland och 56% till Ryssland. Här finns goda lökpiroger och fiskrätter, samt Estlands längsta bygata som är 7 km lång. Området vid Peipus är en boplats för gammaltroende, en traditionell religiös minoritet, som anses vara hårt arbetande och skickliga fiskare och byggare samt duktiga på att odla lök.

När du kommer till Tartu välkomnas du av en staty med kyssande studenter på stadens torg. Runt torget och i närheten finns museer, kaféer och en vacker park som klättrar uppför en kulle. När du kommer till Tartu välkomnas du av en staty med kyssande studenter på stadens torg. Runt torget och i närheten finns museer, kaféer och en vacker park som klättrar uppför en kulle. Visste du att Tartu är den äldsta staden i de baltiska staterna?

Narva, Estlands östligaste stad med Estlands bäst välbevarade slott (fästningen Hermann), har utsikt över en stor, slingrande flod, som utgör gränsen mellan Estland och Ryssland. Narva är en blandning och integration av estnisk och rysk kultur. Den första spa-anläggningen i Narva-Jõesuu invigdes på 1800-talet, som var början till en fin och väletablerad tradition.

