

BERGEN, HARDANGERVIDDA OCH OSLO



Platser kvar: Fråga efter tilläggsplatser!

Från: 03.08.2024

Till: 10.08.2024

Lördag – Lördag

8 dagar

Resans pris vuxen EUR

1250 € / person

Enkelrumstillägg 330 €

från Åbo hamn

Rabatt – 30 € / person

från Långnäs

Rabatt –46 € / person

(ingen sjöfrukost på returreсан)

I priset ingår

- Alla färjebiljetter enligt programmet
- Insideshytt på Viking Line
- Logi i dubbelrum
- 7 frukost, 1 lunch, 5 middag
- Inträden enligt programmet dag 5

- Lokalguide i Bergen och Oslo
- Linbanetur i Bergen
- Bussresa i luftkonditionerad turistbuss
- Reseledarens tjänster

Tilläggspris

- Fönsterhytt +50€/hytt (tur-retur)
- Tåganslutning från Karis/Helsingfors
- Måltiderna ombord – boka på förhand och spara [se priserna här](#)

I priset ingår inte

- Måltidsdrycker
- Reseförsäkring

Bra att veta

* Valuta under resan är svenska och norska KRONOR

* Se över ditt försäkringsskydd

Dagsprogram

Dag 1

Hemorten – Åbo

Oravais Trafiks buss samlar upp från Edsevö, Jakobstad och söderut längs kusten. Till tilläggspris tåganslutning till Åbo hamn från Helsingfors eller Karis. Viking Lines MS Viking Grace avgår kl. 20.55. Vi har insideshytter ombord.

Dag 2

Stockholm – Kongsberg

Möjlighet att även ansluta sig till resan från Långnäs kl. 01.10 (obs! 4.8.2024).

Ankomst till Stockholm kl. 6.30, vi äter frukost på hotell utanför Stockholm.

Resan går förbi Eskilstuna, Örebro, Karlstad mot norska gränsen. Första natten i Norge tillbringar vi i Kongsberg. Middag. Ca 620 km.

Dag 3

Kongsberg– Bergen

I Heddal ser vi Norges största stavkyrka utifrån.

Sydsidan av Hardangervidda bjuder på ett kargt men storslaget landskap. Små sjöar, många med is vid stranden, avlöser varandra. Norska hytter och magnifika högfjällshotell, bomstationer för vinterns kolonnkörning – människans spår ligger utströdda längs vägen.

Naturen bjuder på fantastiska sevärdheter, höga fjäll, grönskande dalar och sprutande vattenfall

kantar de slingrande vägar som leder till Odda. Vi följer Sörfjorden från början, genom ravinen tills den övergår i Hardangerfjorden. Måktiga glaciärer syns då och då och stränderna kantas av fruktodlingar. Middag. Ca 340 km.

Dag 4

Bergen

Bergen – staden med de sju fjällen – fick stadsrättigheter år 1070 och är idag Norges näst största stad. Den internationella staden är full av historia och tradition med en småstads charm och atmosfär.

Vi börjar med en rundtur i staden. Besök på den kända och livliga fiskmarknaden, en av Norges mest välbesökta utomhusmarknader, rekommenderas. Gamlehaugen, Edvard Grieg-museet samt Bryggen för att nämna några av stadens sevärdheter. En tur med linbanan upp till toppen av berget Fløien (320 m.ö.h.) bjuder på en fantastisk utsikt över staden, bergen, fjordarna och havet.

Dag 5

Bergen – Geilo

Bussresa till Eidfjord. Vi ägnar förmiddagen åt distriktet Hardanger och gör korta turer i närområdet. Dagen fylls med unika sevärdheter. Boken "Folket på Kjeåsen" berättar om ett isolerat och hårt liv. Vi bekantar oss med gården belägen högt uppe på en brant klippvägg. En magnifik vy över fjorden och berättelserna om systrarna Wiik blir den säregna upplevelsens höjdpunkter. I Övre Eidfjord besöker vi Hardanger naturcenter, Norges mest besökta nationalparkscenter. Den unika Hardangervidda beskrivs i en permanent utställning, samt en fantastisk film som visas på en rundad storskärm. Upplevelsen blir som en helikopterresa över högplatån. Vi äter lunch på naturcentret. Efter lunchen åker vi upp till Vöringfossen som är ett av Norges mest kända vattenfall. Mellan helt lodräta väggar kastar sig vattenmassorna ner i ravinen. Besökaren har parkettplats uppe på krönet. Vi tar sikte på Geilo där vi äter middag tillsammans på hotellet. Ca 250 km.

Dag 6

Geilo – Oslo

Vackra Hallingdal är ramen för vår resa till Norges huvudstad. I Oslo gör vi en rundtur. Rådhuset, slottet, Vigelandsparken och Bygdøy är något av det vi ser. Vi bor centralt, och efter middagen kan vi promenera på paradgatan Karl Johan. Ca 240 km.

Dag 7

Oslo – Stockholm

Vi säger adjö till Oslo och styr bussen mot Sverige. Årjäng passeras på väg mot Stockholm. Från Stockholm avgår Viking Lines MS Viking Glory kl. 20.00. Hytter ombord. Ca 550 km.

Dag 8

Åbo – Hemorten

Fartyget i Långnäs kl. 03.15.

Frukost före ankomst till Åbo kl. 7.35. Nu återstår endast resan till hemknutarna.

Två nätter i internationella **Bergen**. Bussresan går på båda sidorna av Europas största högfjällsplatå, **Hardangervidda**. Storslaget med fjällgården på Kjeåsen, vattenfall och glaciär. Resans sista höjdpunkt blir metropolen **Oslo** med Holmenkollen och paradgatan Karl Johan.

Kom med från Åland 4.8-10.8.2024

Möjlighet att även ansluta sig till resan från Långnäs kl. 01.10 (obs! avresa 4.8.2024).

